

U kennen, o Maria, 't is den weg kennen die naar  
't eeuwig leven leidt; en uwen lof bezingen, 't is op de  
baan zijn van den hemel. (S. BONAVENT.).



Ter zoete en zalige gedachtenis

van Jufvrouw

**Maria-Sylvia Van Gansbeke**

dochter van

**AUGUST en PAULINA VANDERSCHUEREN**

geboren te Godveerdegem, den 8 Juni 1880 en aldaar  
godvruchtiglijk in den Heer ontslapen, den 12 Fe-  
bruari 1901, versterkt door de HH. Sakramenten der  
stervenden.

*Zij was lid van de Congregatie der Derde Orde, van  
't Broederschap der Vereenigde Gebeden, van den Weke-  
lijkschen Kruisweg en ieverige leerlinge der Meisjes-  
Zondagschool van Godveerdegem.*

Toen ik nog jong was, en vooraleer op het dwaalspoor  
te geraken, zocht ik openbaarlijk de wijsheid in het  
gebed. (ECCLES. I. I. 18).

Lieve Ouders, Broeder en Zusters, ik verlaat u. Hebt  
dank voor de teedere zorgen, waarmede gij mij op mijn  
lijdensbed hebt omringd. — Ik zal met u en voor u  
bidden en weldra zullen wij elkander weerzien bij God,  
daar waar droetheit in vreugde, en tranen in blijdschap  
veranderen. (FÉNÉL.). Weent niet alsof ik dood was.  
Ik leef in den hemel met het koor der maagden bij  
Hem, wien ik op aarde uit ganscher herte heb bemind.

(S. AGNES. OFF.).

Van hare prilste jeugd heeft zij God gevreesd, zijne  
geboden onderhouden en nooit en was zij bedroefd,  
nooit en morde zij tegen God omdat Hij haar beproefde.

Mijn Jezus, bermhertigheid. (100 d. afl.).

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. (300 d. afl.).

Bid voor uwe overledene vriendin de 4 akten en doe  
den H. Kruisweg tot lafenis harer ziel.

**R. I. P.**

---

Sottegem, dr. Vekeman, opv. Eylenbosch en Dupon