

Kostbaar is in de oogen des Heeren de dood der recht-  
vaardigen.

Ps. cxv.



TE ZALIGER GEDACHTENIS  
van  
**LIVINUS VAN GHEEM**

weduenaar van

**Clara Coleta DE RYCKE**

Geboren te Cruybeke den 9 November . . . 1842,  
en aldaar overleden den 20 September . . . 1922.

*Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.*

---

Uitgeput van krachten en gekomen tot de volheid  
zijner dagen stierf hij in eenen gelukkigen en gevorder-  
den ouderdom.

De mensch wordt tot den arbeid geboren dat was hem  
te wel bekend want hij heeft zijn brood in ledigheid  
niet geëten. Zoolang zijne krachten het toelieten, ging  
hij gaarna naar de Kerk om God te aanbidden en zijnen  
zegen af te smeeken.

Teergeliefde Kinderen en Kleinkinderen vaarwel, ik  
verlaat u. Hebt dank voor uwe zorgen. In den hemel  
zal ik den Heer bidden u de vergelding te schenken  
voor al het goede mij gedaan. Blijft mij steeds gedenken  
in uwe gebeden.

Genadige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust Amen

7 j. 7 q. afl.

**R. I. P.**

---

Drukh. Meirman, Cruybeke.