

Zalig zijn zij die in den Heer sterven.



BID VOOR DE ZIEL

van

ROSALIE VAN GHEEM

echtgenoot van

Eduard Verstraeten.

Zij was lid van den Communiebond der Vrouwen,
en der Christene Vrouwengilde.

Geboren te Kruikeke op 2 April 1875,
en er godvruchtig overleden op 15 Maart 1940.

Voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

Zij was een ware christelijke moeder, een vrouw met een sterk geloof, die hare kinderen door woord en voorbeeld, voorging op den weg des levens.

Het geloof was de leiddraad van haar leven, haar sterkte en troost in het uur der beproeving. Na met stichtende godvruchtigheid de H. H. Sacramenten der stervenden ontvangen te hebben, verdroeg zij in volle onderwerping aan den Wil des Heeren, de smarten harer ziekte, en met kalm gemoed schonk zij haar schoone ziel terug aan haar Schepper. Ik oordeel, zegt de H. Paulus, dat al het lijden van dit leven niets is, in vergelijking met de glorie des Hemels. Lijden en kwellingen doen ons aan God denken, en naar den Hemel verzuchten; daarom moeten wij de kruisen des levens niet als straffen, maar als weldaden des Heeren aanzien.

Dierbaar Echtgenoot, en beminde Kinderen, hebt dank om de liefdevolle zorgen, waarmede gij mij omringd hebt. Pijnlijk valt onze scheiding. Doch troost u: eens vinden wij elkaar terug in 't eeuwig geluk des Hemels. Weest mij indachtig in uwe gebeden. Vaartwel!

R. I. P.

Drukh. Meirsman, Kruikeke.