

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
(300 dag. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van

EDUARDUS VAN GLABEKE

zoon van wijlen

ANGELUS en ROSALIE VAN HAELST,

lid van 'tgenootschap der Xaverianen en H. Hertbond,

geboren te Mooregem den 4 Maart 1853 en aldaar
godvruchtig in den Heer ontslapen den 28 November 1935.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De beste voorbereiding tot de dood bestaat in eene volkomene onderwerping van onzen wil aan den H. Wil des Heeren. Daarom aanvaarde hij met verdueligheid de laatste beproevingen van zijn gezegenden ouden dag en verliet in rust en vrede deze aarde van ellenden voor een beter en zalig leven in den Hemel. *Ser. p.*

Met een groot betrouwen bad hij dagelijks zijnen H. Rozenkrans en vervulde hij stipt de verplichtingen van den H. Hertbond. — Open hem dan, o Heer, de deuren des Hemels en vervul zijnen wensch om met U en de Heiligen zich te verheugen in de eeuwige glorie.

Comm. Amin.

Vaarwel duurzame bloedverwanten, vrienden en leden van onze godvruchtige genootschappen. Heb dank voor uwe zorgen en genegenheid; help mij door uwe gebeden en sacrificiën opdat wij eens vereenigd zouden wezen in de eeuwige vreugden des Hemels.

Akten van Geloof, Hoop, Liefde en Berouw.

(7 j. en 7 q. afl.)

H. Hert van Jezus, ons toekome uw Rijk. (300 d. afl.)

R. I. P.