

Bewust van mijn plicht, heb ik mijn land
en mijn geliefden gegeven al wat ik veil
had : mijn hart en mijn bloed en mijn
innigste liefde. De menschen verdwijnen
maar hun ideaal als alle moreele waarden,
staat pal en onwrikbaar te midden van
't woeste geweld in de eeuwigheid der
tijden.