

Laat de kleinen tot mij komen ; voor zul-
ken is immers het rijk Gods.



Tot troostelijk en zalig aandenken

van

Etienne-Leo Van Grootenbrulle

zoontje van

Jozef en Clara De Brouwer

geboren te Hemelveerdegem den 5 December 1938
en er overleden den 1 Maart 1939.

God gaf het ons,
God nam het ons,
Gods name zij geprezen !

't Was lief aan ons,
't Ging weg van ons,
Naar d'hemel opgerezen !

Ginds licht het ons,
Ginds wacht het ons,
Ginds zien we 't weër in wezen !

Geen tranen meer,
Geen zuchten meer,
Want 'k leef ; tot God verrezen !

Uitg. A. Dammekens, Hemelveerdegem.