



Bid voor de ziel van

Jufvrouw

SIDONIE VANGROOTENBRUL

geboren te St Maria-Lierde den 30 October
1864 en godvruchtig overleden te Ronse den
9 Januari 1944,

versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

De dood verrast niet degenen die de geest op God gericht en het hart met Hem vereenigd houden.

Zulke een God-minnende ziel was deze goede vrouw die zoo onverwachts onttrokken werd aan 't midden van het Hospice, waar de oorlogsgebeurtenissen haar providentieel gebracht hadden. Alleen reeds door haar voorbeeld van levendig geloof en diepe vroomheid, en soms ook wel door 'n kort aanprezend woord, stichtte ze de vrouwtjes met wie ze omging : menigeen werd door haar heilzamen invloed aangezet tot het getrouwer vervullen van de christelijke plichten, ja, ook tot het navolgen van haar vurig devotieleven, door het veelvuldig gebruik van de sacramenten en het dagelijksch bijwonen van de H. Mis.

Haar innige omgang met God deed haar nochtans de menschen niet vergeten ; met innemende eenvoud en zachtmoedigheid stond ze iedereen ten dienste.

In Paradisum deducant te Angeli. Door de Engelen werd ze ten Paradijze gedragen en haar klinkt nu toe deze hulde :

“Zalig zijn de vredestichters ; want ze verdienen de naam van kinderen Gods. „ (Matth. 5, 9.)

.....
Ronse, druk. G. Everaert.