

Mijn Jesus barmhartigheid. 100 dagen afl.



**Bid voor de Ziel**

van

**NATHALIA VAN GYSEGEM**

Echtgenoot van

**PETRUS HERREGODS**

*Geboren te Hofstade*

*Den 24 Mei 1880 en overleden te Nederbrakel*

*Den 12 Juni 1910.*

**Versterkt door de H.H. Sakramenten.**

Beroem u niet over den dag van morgen, daar  
gij niet weet wat hij u brengen zal. PR. 27.

Kort en vol verdriet is de tijd van ons leven.  
Eene schaduw die voorbij gaat, en van ons einde  
is er geen terugkeer; want die is verzegeld, en  
niemand komt weder. Sap. II.

Genadig en barmhartig is de Heer ten dage des  
lijdens voor allen die Hem aanroepen

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen, zeer vroeg  
moet ik u verlaten, doch de Heilige wil des Hee-  
ren zij gezegend.

Vaartwel gij allen die mij bemind hebt en weest  
mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Jesus wees mijne liefde.  
(300 dag. afl.)

**R.**

**I.**

**P.**

---

Nederbrakel, Druk. Jos. Radys-Galle, Markt.