

Gelukkig hij die zoo tracht te leven, als hij  
wensch bevonden te worden in het uur zijner  
dood !

Nav. van Chr.



## ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

### **Remi Van Gyseghem**

**belgische soldaat bij het  
5<sup>e</sup> artillerie-44<sup>e</sup> batterie**

geboren te Maria-Lierde, den 28 Maart 1892  
en overleden den 24 Juni 1915 in de belgische  
militaire ambulance (school Balzac), boulevard de  
l'Égalité te Calais, begraven te Calais-Nord  
den 25 Juni 1915.

---

Wie is het die bij 'tscheurend henen gaan  
Voor zuster, tante's oog verbergt een traan  
Die bij den kreet « Te weer voor 't Vaderland ! »  
Elk andre stemme dooft voor 't heilig pand ?  
Wie is het die in hoogen stervensnood  
Kan zingen, lachen op den wreeden dood  
En sneuvelen... schoone dood ! op 't ereveld  
Uit plichtbesef : de hooiden bloot !... een held !

Wie is het die in koele doodsverachten  
Zijn ziele vroomt met kristene gedachten  
Die voor het plegen eener heldendaad  
Een Christi-kruis zich op de borste slaat ?  
Wie is het die zijn bloed en jeugdig leven  
Voor 't heil van andren kan ten offer geven ?  
En sterven... heilige dood op 's lands Altaar ?  
O heemlen juicht ! Remi, een martelaar !

Beminde zuster, tante, petekind en bloedverwan-  
ten, vurig beminden wij elkander ; verre van u  
ben ik gestorven voor mijn land ; in 't kort zijn wij  
nochtans door eenen eeuwigen liefdeband ver-  
eenigd in den schoonen hemel !

---

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.