

Gelukkig die in den Heer sterren.  
Act. Ap. XIV.



GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

**Charles-Louis VANHAESEBROEK,**

echtgenoot van

**Marie Valerie Pieteraerens,**

geborene te Everbeke, den 19 December 1877

en aldaar overleden den 29 Januari 1922.

Versterkt door de HH. Sakramenten

Hij was een goede en oprechte kristen, vol van geloof, christene moed en met verduldigheid heeft hij de pijnen van zijne langdurige ziekte uitgestaan. Met volkomene onderwerping aan Gods wil, heeft hij zijne laatste uur zien aankomen, overtuigd dat de dood der rechtvaardigen niets anders is als een overgang tot een beter leven.

Ad. Heb.

Werkzaam en met zorg heeft hij zijne dagen doorgebracht.

Prov.

Vaartwel lieve echtgenoot, beminde zoon, teergelietde moeder, bedroeft u niet gelijk deze die geene hoop hebben een dag zullen wij in den Heer vereenigd zijn. Wat ik u vraag is voor mij te bidden.

Zoet Herten van Jesus en Maria, weest mijn toevlucht.

300 d. afl.

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust  
7 jaren en 7 maal 40 d. afl.

R.

I.

P.

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt.