



TER DIERBARE GEDACHTENIS

aan ons teerbemind

ZOONTJE EN BROERTJE

# HENRI VAN HASSEL

*geboren te Zundert, 13 Juli 1908, door den  
dood aan onze liefde ontrukkt te Breda in  
het St. Elisabeths-Gasthuis, 8 April 1915,  
en den 12<sup>n</sup> daaraanvolgende op het  
R. K. Kerkhof te Zundert begraven.*

Dierbare Ouders! 'k zie de tranen,  
Die uw ouderliefde stort,  
Nu ook kleine lieve Henri  
Aan uw liefde ontnomen wordt.

Weest getroost!... Gods Eng'len kwamen,  
Leidden mij naar 's Hemels woon,  
Waar een Zusje en twee Broertjes  
Juichten reeds voor Godes troon.

Waar ook ik, uw liefde indachtig,  
En uw zorgen zonder tal,  
Vader, Moeke, Broertje, Zusje,  
Eeuwig medejub'len zal.

Dierbare Ouders, Broertje, Zusje,  
O! benijdt mijn vreugde niet.  
Laat, getroost, uw tranen drogen,  
Wijl gij mij gelukkig ziet.

God nam, wat Hij had gegeven;  
Looft en prijst des Heeren naam:  
Wat Hij scheidde hier op aarde,  
Voegt Hij eens daarboven saam.