



*Die deze regels leest, bidde God, dat bij Hem
toegelaten worde de Ziel van Zaliger*

Johannes Adrianus van Hassel

echtgenoot van

Maria Catharina Adriana Hendrikx

geboren te Zundert, 11 Mei 1886

*en aldaar overleden 6 October 1916, na voorzien
te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden.*

LID VAN DE H. FAMILIE.

Ten Paradijse geleiden u de Engelen; bij uwe
aankomst nemen de martelaren u op en geleiden
u in de heilige stad Jerusalem. Het koor der
Engelen ontvangte u, en mocht gij met Lazarus,
eens zoo arm, de eeuwige rust vinden.

Heer, geef hem de eeuwige rust,
En het eeuwige licht verlichte hem.

LAAT ONS BIDDEN :

Wij bidden U, o Heer, neem in het gezelschap
van uwe heiligen en uitverkorenen de ziel op
van uw dienaar JOHANNES, die wij sedert
zijn sterven herdenken; besproei hem met den
eeuwigen dauw van uwe barmhartigheid. Door
Jezus Christus, onzen Heer. Amen.

Dat zijn ziel en de zielen van al de afgestor-
ven geloovigen door Gods barmhartigheid in
vrede rusten. Amen.

Stoomdrukkerij W. Vosselmans, Zundert.