

Gedenk, o Heer, dat ik in uwe tegenwoordigheid gewandeld heb met een geloovig hart, en dat ik volbracht wat U aangenaam was. *II Reg. XX, 3.*



Bid voor de ziel van Mevrouw

Helena-Rosalia-Maria-Bertha VAN HAUTE

echtgenoot van Mijnheer Paul CORNELIS,

geboren te Hamme/Durme den 4 Nov. 1882 en godvruchtig overleden te Bevere-Oud. den 4 Sept. 1941, versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Lid van den parochialen H. Hartebond.

Zij was een achtbare, godvreezende moeder, waardig in de herinnering der goeden voort te leven. *II Mach. 7.*

Inderdaad de rijke gaven van haar moederhart heeft ze kwistig ten dienste gesteld harer geliefde kinderen. Dagelijks heeft ze, onder de hoede van den Heer, zich gansch geofferd om hun welzijn, en het leed harer kinderen heeft zij als een teedere moeder ten volle gedeeld. Zoo hebben we haar in stilte zien wegwijnen bij de zware beproeving die haar zoon Henri, Dienstoverste in Congo, kwam te treffen door het plotse verlies zijner geliefde echtgenoot. Zijn leed was volledig het hare, en indien ze toch na korten tijd dezen harden slag te boven kwam, 't was omdat ze in haar sterk geloof sinds lang de gewijde spreuk had begrepen: «Wees niet neerslachtig als gij door den Heer wordt beproefd, want de Heer kastijdt vooral hen die Hij lief heeft. *Spr. III, 11-12.*

Gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, is zij met kinderlijk betrouwen op 't H. Hart en de goede Hemelmoeder Maria gerust den doodstrijd ingaan. Zoo heeft de dierbare afgestorvene na 'n schoon kristelijk leven de groote genade gekend: heel zachtjes te mogen ontslapen in den Heer.

Dierbare echtgenoot, die steeds zoo trouw aan mijn zijde hebt gestaan, *en gij, lieve kinderen en klein Paulatje*, die ik allen toch zoo lief had, verheft uwe bedroefde harten tot den Heer; dat Hij u sterke in deze kortstondige scheiding; van hierboven blijf ik voorts u innig liefhebben en u beschermen. Denkt dikwijls aan moeder die zooveel voor u heeft gebeden en geofferd en u Gods wegen leerde bewandelen; toont mij voorts uw blijvende liefde met vooral mijne ziel te gedenken in 't H. Misoffer en in uw dagelijksch gebed. *En gij, geliefde broeders, zusters, bloedverwanten en vrienden*, dank om uw genegenheid, gedenkt mijne ziel en tot weerziens bij den Heer.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)