

Bewaart in uw hart het aandenken uwer moeder
en vergeet haar niet in uwe gebeden. *Eccl.*

† BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW .

Juliana - Adolphine VAN HAUTE

Weduwe van

JAN-BAPTIST HERREMAN

*geboren te Bevere (Oud.) den 15 Mei 1841,
aldaar godvruchtig overleden den 24 December 1931,
versterkt door de troostmiddelen
onzer Moeder de H. Kerk.*



Om hare liefalligheid en vriendelijke handelwijze, werd zij van iedereen bemind en geprezen; zij leefde onder ons als een engel van vrede, gezegend van God, en aanbeden van hare huisgenooten.

Het einde van haar leven was zooals het begin: vol godsvrucht, zachtmoedigheid en sterkte; voorbeeldig was haar geloof en hare oprechtheid, wonderbaar was hare onderwerping; na gelukkige dagen gegeven te hebben aan degenen, die zij op aarde beminde, sterft zij den dood der rechtvaardigen zonder vrees, en gansch overgegeven aan den Wil des Heeren.

Zij heeft haar huis zorgvuldig bestuurd, en haar brood in ledigheid niet geëten; daarom zijn hare kinderen en kleinkinderen opgestaan en hebben haren lof verkondigd.

Vaartwel mijne duurzame kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten; dank voor uwe teedere zorgen en oprechte genegenheid. Gij kent ook mijne liefde voor U, weent niet, want door den dood tijdelijk gescheiden zullen wij malkander terugvinden in den schoonen hemel, om ons daar ook heiliglijk voor eeuwig te beminnen.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

R. I. P.

Oudenaarde - Vandenabeele