

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



TER ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

AUGUST VAN HAUTEGEM

Echtgenoot van Mevrouw

VICTORIA VAN DEN BOSSCHE

geboren te Segelsem, den 27 December 1838 en
aldaar godvruchtig overleden den 18 April 1919.

Versterkt door de HH. Sakramenten der sterfenden.

LID VAN HET H. HERT, VAN HET H. SAKRAMENT
EN VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

Hij was eenvoudig, rechtschapen en goedhartig,
vreesde God en week af van het kwaad.

Ik heb droeve en smertvolle nachten doorge-
bracht. Dit is mijn troost dat God mij in het
opleggen van kwellingen niet heeft gespaard, en
dat ik zijnen wil niet heb tegengesproken.

Job. 13.

O! hadt gij in den hemel de eeuwige kroonen
van zijne Heiligen gezien en met welke groote
glorie zij zich nu verheugen... gij zoudt hier ook
geene bliide dagen begeeren maar u veeleer ver-
blijden dat gij voor God moogt lijden.

Thomas a Kempis.

Vaartwel, lieve Echtgenoot en Kinderen, ik
verlaat U, met de hoop van een beter leven, daar
verwacht ik u allen, intusschen eert uwe Moeder,
bemint elkanderen, ik dank u voor uwe goede
zorgen, en wees mij indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.
(300 d. af.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt