

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Charles-Omer Van Hautegem

zoon van wijlen

J. Baptisten MariaTheresia Van Der Meulen

Lid van het genootschap van den H. Fr.Xaverius en van den Zoeten Naam van de Parochie Michelbeke.

GEMEENTERAADSLID TE NEDERBRAKEL

geboren te Nederbrakel, den 6 November 1863, en aldaar godvruchtig overleden den 16 November 1934, versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Hij was een christen uit één stuk, die zijn leven schikte naar de geboden van Christus; een Katholiek niet enkel met den naam, maar vooral met de daad.

“Daaraan zullen allen erkennen dat gij mijn leerlingen zijt, indien gij liefde hebt jegens elkander,,

(Joan. XIII, 35)

Hoe schoon heeft Omer die woorden van Jezus verwezenlijkt! Dat weet gij, geburen en vrienden aan wie hij nooit een dienst weigerde; dat weet gij vooral, armen, want geen enkele van u kon hij ongetroost heenwenden. Daarom ja, beminden wij hem allen; daarom beminde hem God en, zooals de Koning zijn beste onderdanen riddert met het eerekruis, zoo ridderde de Opperkoning dezen rechtvaardige met zijn Kruis: het lijdenskruis dat, geduldig gedragen, opvoert naar den Hemel.

Omer, wij vertrouwen dat gij reeds uw eeuwig loon ontvangen hebt; wij vergeten u niet, maar gij, smeek den Heer dat Hij veel Katholieken van de daad verwekke.

Dierbare zuster, familie en vrienden, ik dank u voor uw liefderijke zorgen, ik zal 't u vergelden bij den Heer.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 q.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.