

De aarde is een ballingschap, het leven een voorbijgang, de hemel ons vaderland.

(H. Augustinus.)



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

HENRI VAN HAUTEGEM

Zoon van wijlen

Joannes-Baptiste en Theresia Van Der Meulen

geboren te Nederbrakel, den 12 Februari 1868 en
godvruchtig overleden te Michelbeke, (Valkenberg)
den 1 September 1926.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden

**Hij was lid van 't Aartsgehooschap der Xaverianen
en den Wekelijkschen Kruisweg.**

Helaas! welke harde slag brengt Gij, o God, ons toe! vol droefheid weenen wij om dien lieven broeder... doch ootmoedig buigen wij het hoofd en zeggen wij: dat Gods heilige wil geschiede!

Man van geloof, rechtschapen en openhartig; om zijn rondborstige karakter en de goedheid van zijn hart telde hij niets dan vrienden; daarom ook zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

In een rouwnuis wordt men vermaand over het einde van alle menschen, en hij die nog leeft, bedenke wat aanstaande is.

Vaartwel, beminde Broeder en Zuster; ik ga met verlangen tot God en beveel u allen aan zijne genade (Hand. 19, 32.) Gedenkt u mijner in uwe gebeden, opdat de Heer mij in zijn rijk opneme.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)

Hij ruste in vrede, Amen.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert