

De geest des geloofs bezielde haar en geleide haar
in al hare werken; zij wist dat de rechtvaardige leeft
door het geloof. Ad. Rom, I.

♦♦♦♦
† BID VOOR DE ZIEL †

van Juffrouw

Seraphina Van Hautegem

Lid der Congregatie van
O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Geboren te Zegelsem, op 10 Augustus 1879 en er
zeer godvruchtig overleden op 24 Maart 1942.
Versterkt door de H.H. Sakramenten der Stervenden

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Zij was goed en zachtmoedig, achtbaar van gelaat,
zedig van zeden, liefelijk van spraak: zij was van
jongsaf in de deugd geoeffend en daarom door ieder-
een bemind. II Mach. XV, 12. Eccl. 43.

De beproevingen hebben haar niet ontbroken, doch
zij aanvaarde gulhartig al wat haar overkwam, wel
wetende dat men door vele kwellingen den Hemel
erven moet. Zij bleef verduelig in haar langdurig
lijden en zag met kalmte den dood stilaan naderen.
Script. Passim.

O! Hoe zoet is het te mogen sterven als men altijd wel
geleefd heeft, eene teedere godsvrucht heeft gehad
tot het Hart van Dengene die eens onze Rechter zal
zijn. H. Aug. - H. Marg. Maria.

Zij was uw kind, o Maria, zij kon dus niet verloren
gaan. H. Bernardus.

Beminde Broeders en Zusters, ik dank u voor uwe
liefde en onvermoeibare zorgen, vergeet mij niet in
uwe gebeden en H. Communiën. Met vader en moe-
der, broeders en zuster, wacht ik op u in den Hemel.

Zoet Hert van Jesus, wees mijn liefde. 300 d. afl
Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 300d. afl