

Onze Vader die in de Hemelen zijt..... Uw Wil geschiede !



J. M. J.

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Valère Van Hauwenhuyze

Weduwnaar van Maria-Leonia NAESSENS

echtgenoot van Virginia DE FROY

Lid van den Bond van het H. Hart.

geboren te Vurste, den 26 April 1872, en onverwacht, doch niet onvoorbereid, vermits hij 's morgens nog had mede gedaan aan de maandelijksche bondscommunie der parochie, aan de liefde zijner dierbaren ontruikt, op 21 April 1940.

Door veel beproevingen, teleurstellingen en lijden moeten wij door 't leven heen, want, zooals de Heilige Augustinus zegt, "God mengelt het geluk dezer aarde met veel bitterheden, opdat wij ons des te meer zouden toeleggen op het zoeken van het geluk des Hemels.."

De dierbare overledene was een eenvoudig, arbeidzaam en rechtschapen man. Hij was goedhartig, menschlievend en vriendelijk voor iedereen en daarom ook werd hij bemind van allen die hem kenden.

Hij was uw kind O Maria! Getuige hiervan zijn talrijke bezoeken aan uw heiligdom te Lourdes. **Toon nu dat Gij zijne Moeder zijt!**

Beminde echtgenoot, dierbare kinderen, zusters, bloedverwanten en vrienden denkt dikwijls aan mij en blijft mij een teeken van genegenheid geven met voor mijne zielerust te bidden. Gij vooral mijn zoon-priester, tot wiens verheven roeping ik met zooveel liefde en opoffering heb mede geholpen, en die dan ook mijn grootste roem en vreugde uitmaaktet, vergeet mij en uwe goede moeder zaliger niet in uw dagelijksch heilig misoffer.

Goede Heer Jezus geef hem de eeuwige rust !

Primo. Kunststraat 59, St-Amansberg