

God gaf, God nam: de naam des Heeren zij
gezegend. Job I, 21.



Bid voor de zielerust
van den Heer

FRANS VAN HAZEBROECK,

geboren te Elsegem

en overleden te Oycke den 3 Augusti 1902,

in den ouderdom van 52 jaren.

versterkt door de HH. Sakramenten.

—
De gezondheid is maar een ijdel woord; het leven, een droom. (Bossuet). — In den bloei des levens weggemaaid, is hij gevallen en als eene schaduw verdwenen. (Job XIV, 2.) — O groot geheim der dood, hoe wel leert gij ons kennen wat wij op aarde zijn! (H. Lig.) — Zalig de mensch dien God bereid vindt als Hij zal komen rekening vragen. (Matth. XXIV, 26.)

Hij heeft veel en wel geleden. (H. Aug.) Dagen van ellenden hebben hem overrast; zijne ingewanden brandden zonder eenige rust, nachten van smerten heeft hij geteld. Met voorbeeldige verduldigheid en onderwerping aan Gods wil, verdroeg hij de beproeving die hem overkwam, vol van deze troostende woorden: de Heer kastijdt dien Hij bemint — de mensch wordt door de beproevingen gezuiverd, gelijk 't goud door het vuur, en, na de beproevingen, zal hij de kroon des levens ontvangen. (Job VII, 3. — XXX, 27, II Mach. VI, 30. — Job XXIII. — Hebr. XII, 5. — Jac. I.)

Ik vraag u ééne zaak: gij allen die mij gekend en bemind hebt, gedenkt mij in uwe gebeden en goede werken. (H. Aug.)

Bermhertige Jesus, geef zijne ziel de eeuwige rust.
7 jaren en 7 quad. afl.