

Laat dit kindeken tot mij komen, want zulken  
behoort het rijk Gods.

Marc. I.



## TER ZOETE GEDACHTENIS

van mijn duurbaar kind

# Emma Van Hecke

dochtertje van

wijlen CYRIEL en van NATHALIE DE DECKER,

geboren en zachtjes in den Heer ontslapen,

te Doornzele op negenjarigen ouderdom,

den 22 Mei 1921,

versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

---

In de lente van haar leven is zij aan onze liefde  
ontnomen. H. Bern.

God nam ze van deze aarde weg, opdat de zonde  
hare schoone ziel niet zou schenden. H. Greg.

Heer, Gij hebt ze ons gegeven, Gij hebt ze ons  
ontnomen. wij onderwerpen ons aan uwen heiligen  
wil, maar het hert door droefheid verbrijzeld.

o Lieve Moeder en Beminde Zuster, ik ware  
gaarne nog vele en lange jaren bij U gebleven, maar  
God roept mij tot Hem in zijnen schoonen Hemel.  
Weent niet meer over mij. Daar zal ik voor U bid-  
den, omdat God U spare van andere ongelukken.

o Maria, Koningin der Engelen, bid voor ons.

R. I. P.

---

EVERGEM, DRUK. VAN DER AA.