

God gaf het ons, God nam het ons,
Gods name zij geprezen. (G. G.)



TROOSTEND AANDENKEN

van

VIRIEN VAN HEGHE

teergeliefd dochtertje van

Luc en van Mady Dumont

geboren te Ronse op 24 september 1975 en aan de
liefde van zijn ouders ontrukkt te
Sint-Lievens-Houtem op 20 december 1975.

Welkom, kindje, in d'Hemelzalen,
'k Liet u van mijn englen halen,
Uit des werelds doolwoestijn.
Vader, Moeder, wil niet wenen
Omdat 't jongste der twee kleenen
Al zo vroeg mocht zalig zijn.

Zorg voor 't andre dat Ik u te weiden liet.
Weidt het zó dat, Vader, Moeder,
Gij uw kind, en dat zijn broeder
't Zusje eens nog wederziet.

