

Dat de Christus die u heeft geroepen, u ontvang  
en dat de Engelen u brengen in Abraham's schoot.



## BID VOOR DE ZIEL

van

### Zaliger Alfons VAN HELLEPUTTE

Oorlogsinvalid

Wat zoete vertroosting voor een vader in het uur der dood te mogen denken dat hij al zijne plichten heeft volbracht en te mogen sterven met de verzekering dat zijne kinderen hem allen zeer beweenen omdat zij weten dat zij er allen gelijkelijk van beïnd werden.

Hij was een goede christen, was voorzichtig in zijnen handel en sterk verkleefd aan den godsdienst. Hij was een goed echtgenoot, zacht, eenvoudig en minzaam in zijn omgang met haar. De liefde die hij God verschuldigd was sloot de liefde tot zijne echtgenote in zich.

Hij was een goede vader, bij zijn zorg voor het lichamenlijk leven der zijnen, was hij niet minder bekommerd om het godsdienstig en christelijk onderwijs zijner kinderen.

Geliefde echtgenote, dierbare kinderen, indien gij mij bemint, bewijs het mij door uwe gebeden.

Ik blijf u voort beminnen met voor u te bidden in den Hemel.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

R. I. P.

---

*Druk. J. Wauters, 810, st. op Bergen, And.*