

Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Wil geschiede.

† **Bid voor de ziel van zaliger** †

Jongen Heer

Kamiel - Gérard VAN HELLEPUTTE

zoon van

Mijnheer Hector en Mevrouw Martha Flamang

geboren te Strijpen, den 26 Juni 1927 en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, den 21 October 1941, versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden.

Pijnlijk is het verlies van hem dien wij bemind hebben, doch hoe meer wij hem bemind hebben, hoe meer de zekerheid van zijn geluk ons moet troosten.

Zijne dagen zijn als eene schaduwe voorbijgegaan, hij is niet meer. Waarom? Ondoordringbaar mysterie aan hetwelk wij ons onderwerpen het hart door droefheid gebroken maar den wil van God onderworpen.

Als een jonge zuivere lelie bloeide zijn leven open in Gods zon. Midden het onkruid dezer aarde stond zijn hart naar den hemel gericht. Jezus vond die bloem te schoon om haar hier te laten in wind en storm, en daarom heeft Hij niet gewacht tot het avond werd om haar te plukken, hij plantte haar in den vollen luister van zijn Huis.

Heer Jezus, zie neder op mijn lieve diepbedroefde Ouders, zij leerden mij U kennen, op U betrouwen en U beminnen. Groot is het offer dat Gij van hen vraagt, maak dat zij met volle onderwerping dit zware offer brengen.

Zie ook neder op mijn lief Broertje en dierbare Familieleden, wij beminden malkander zoo zeer. Hard is het, u, die ik zoo innig lief had, te moeten verlaten.... maar God heeft gesproken, kristelijke onderwerping! Dank voor uwe liefde en teedere zorgen, ik bid voor u, bidt gij voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.
O Maria, mijne Moeder, bid voor mij. (100 d. afl.)

Sottegem, drukk. Haegeman-Cousy.