

Ik zal mij een getrouwen priester verwekken, die zal handelen volgens mijn hart en mijnen geest.
I. Reg. II, 35.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN DEN EERWEERDEN HEER

ALFONS VAN HENDEN

Algemeen Bestuurder der Zusters

van den H. Franciscus van Assisië van Oprakel

geboren te Berlaere,

den 20 April 1844 en zeer godvruchtig overleden te Oprakel, den 21 Oogst 1924.

Hij was een eenvoudig en godvreezend priester, een voorbeeld van voorzichtigheid, van liefde en priesterlijken iever; hij vergat zich zelven en vond slechts zijn geluk in God te dienen en in zijnen evenmensch te helpen. Zijn goed hart en zijne zoetaardigheid wonnen hem de genegenheid van allen die hem kenden.

Zalig zij die zich onder Maria's bescherming stellen; zij zullen niets te vreezen hebben in het uur der dood.
H. Petr. Dam.

Rust in vrede, o waardige dienaar Gods! Geniet het loon van uwe werken. Gij zijt vertrokken uit deze wereld gekroond met den krans uwer deugden, vergezeld door de zegeningen uwer medepriesters en van al degenen aan welken gij den weg der waarheid hebt geleerd en de goedheid uws harten hebt getoond.

Duurbare Zuster, gij weet hoe innig ik u op aarde bemind heb, in den hemel blijf ik u eeuwig beminnen. Zusters van mijn geliefd klooster, God zegene u, en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Akten v. Geloof, Hoop, Liefde. (7j. en 7 quad. afl).

R. I. P.

Nederbrakel, druk. Jos. Radys-Galle & zonen.