

De Heer mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden, opdat wij het ware geluk zouden betrachten, het geluk van hierboven.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

IRMA COLETA VAN HENDE

echtgenoot van

BERNARD DONATUS DE VREESE

geboren te Overmere den 26 Juni 1897 en er godvruchtig overleden den 29 Augustus 1942.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden



O dood, o groot geheim van den dood, wat leert  
ge ons goed wat de wereld is voor ons en wat we zijn  
voor de wereld (H. Alf.)

Voor U, o God, buigen we neder, we betrouwen  
op Uw Voorzienigheid, voor haar die heenging en  
voor hen die blijven... Want voor uw geloovigen, o  
Heer, wordt het leven verwisseld, niet weggenomen;  
en nadat het huis van dat aardsche verblijf is ontbon-  
den, wordt in den hemel een eeuwige woonstede ver-  
kregen.

Beminde echtgenoot en kinderen, te vroeg moet ik  
u verlaten, moeder was nog onmisbaar; maar God  
slaat nooit zonder zalven en Zijn Voorzienigheid zal  
over u trouw blijven waken. Weest de lessen en het  
goede voorbeeld van moeder indachtig en blijft haar  
in uw gebeden gedenken. Ik ook zal voor u ten beste  
spreken bij den Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid! (100 d. alf.)

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. (300 d. alf.)

Dr. D'hooge-Suy, Overmere.