

Zalig de dooden, die in den Heer sterven.



BID TOT ZALIGER GEDACHTENIS

van

**Amandus Emiel Van Herseele**

*geboren te Evergem den 27 Augusti 1874 en in den  
Heer ontslapen den 31 Januari 1928,  
na versterkt te zijn door de HH. Sacramenten.*

Verstandig die thans leeft gelijk hij begeert bevonden  
te worden bij den dood. Thom. a Kemp.

« o Heilig Hart van Jezus, mijnen Heer,  
Ik stel in U ten volle mijn betrouwen! »

Zoo bad ik steeds, herhaalde 't keer op keer

En nooit of nooit zal ik me zulks berouwen.

Hebt dank, achtbare familieleden, hebt dank,  
waarde vrienden, die mij in de laatste ziekte zoo lie-  
felijk bezocht en getroost hebt; ik bid, opdat God  
't u overvloedig vergelde en beware voor 't eeuwig  
leven.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil.

300 d. afl.

Zoet Hert van Jezus, wees mijn heil.

300 d. a.

R. I. P.

---

Evergem, druk. Van der Aa.