

Zalig de barmhertigen, want zij zullen barmhertigheid verwerven.

Math. 5, 7.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

EUGENIUS VAN HERZEELE

geboren te Sottegem, den 12 October 1828,
en aldaar godvruchtig in den Heer overleden,
den 25 November 1908,
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Op den overloed uwer barmhertigheid steunende, zal ik, o Heer, uwe woning binnentreden. Ps. 5, 81.

Verhoor mijne stem, o Heer, en ontferm U mijner, mijne oogen zoeken U; wend dus uw aanschijn van mij niet af, maar wees mijn Verlosser. Ps. 26, 7 en 9.

Komt, gezegenden mijns Vaders, en bezit het rijk, dat u van het begin der wereld bereid is: ik had honger en gij hebt mij gespijsd; ik was naakt en gij hebt mij gekleed..... wat gij aan den minsten mijner broeders gedaan hebt, dat hebt gij aan mij gedaan.

Math. 25, 34.

Gezegend zij de Heer, want Hij heeft mijn smeekgebed verhoord; op Hem heeft mijne ziel gehoopt, en Hij is mijn beschermër geworden. Ps. 27, 6 en 7.

Vaartwel, lieve zuster, bloedverwanten en vrienden, ik verlaat dit tranendal voor het rijk van vrede, in den Hemel zullen wij elkander wederzien.

H. Cath. van Senev.

Wij hebben hem bemind, vergeten wij hem niet in onze gebeden.

H. Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U. 300 d. afl.

Goddelijk Hert van Jesus, breng de zondaars tot inkeer, maak de stervenden zalig, verlos de heilige zielen uit het Vagevuur. 300 d. afl.

Maria in droefheid, Moeder van alle christenen, bid voor ons. 300 d. afl.

R. I. P.

Sottegem, dr. Eylembosch & Dupon.