

Laat ons in zijne dood de schikkingen van God aanbidden, de onstandvastigheid van dit leven overwegen en met betrouwen het eeuwig leven afwachten.

H. Franc. de Sales.

†
Bid voor de ziel

van

Joannes Van Herzele

weduenaar van

Philomena De Puydt

Lid van de confrerie van het H. Hert van Jezus, van d' Eerewacht van O. L. Vrouw der VII Weeën, van het broederschap der H. Barbara en van den wekelijkschen Kruisweg.

Geboren te Berlaere den 30 Oktober 1836 en godvruchtig overleden te Lede den 22 Februari 1909.

Deze man was goed, eenvoudig en godvreezend; alhoewel overleden zegt hij nog tot ons: doet hetgeen gij van mij gehoord en gezien hebt, en de God van vrede zal met u zijn.

Hij was een van die ware katholieken, waarvan de H. Vincentius zegt dat zij de waarheid Gods en de H. Kerk beminnen; dat zij den dienst des Heeren en het katholiek geloof boven alles stellen en die in dit geloof gevestigd, in hetzelfde onwankelbaar volharden.

Zalig is de dienstknecht, welken zijn Heer, als Hij komt, alzoo doende zal vinden; hij stierf eene schielijke dood maar zij was niet onvoorzien, en hij stierf in de kerk, voor Jezus, dien hij zoo vurig beminde, zoo getrouwelijk diende.

7 jaren en 7 quadr. afl.

R. I. P.

.....
DRUKK. GOEDERTIER, LEDE.