



geboren te Sottegem, den 1 Februari 1876, en in den
Heer ontslapen te Gent, den 21 Maart 1931.

Voorzien van alle vertroostingën van onze Moeder
de H. Kerk.

Lid van den Bond van 't H. Hart en van verschillende
broederschappen.

Het afsterven van dezen hooggeachten man be-
droefd met reden zijne duurzame familie en zijne
talrijke vrienden en kennissen. Hij was immers een
geliefde echtgenoot, een gezaghebbende vader, en
rechtschappen hart, een ieverige werker, en deftige
burger. Bemind van God en hooggeacht door de
mensen zal zijne gedachtenis in zegening blijven.

Niets is er duurzaam in dit leven. Geeft God u
rijkdommen steunt er niet op, maar op Hem die ze
u leende; geeft Hij u gezondheid en lichaamskrach-
ten ziet hoe het minste ongeluk u kan nedervellen.
Al het geluk van dezen wereld verdwijnt op het
ogenblik dat men het denk te genieten.

(Nav. Christi.)

Teerbeminte Echtgenoot en lieve Kinderen, ik
had gehoopt nog lange jaren U met raad en daad te
steunen op eene eerlijke christene levensbaan:
edoch! de Heer beproefd, ons door eene vroeg-
tijdige scheiding; zijn wil geschiede en zijn naam
zij gebenedijd; Hij weet best wat er ons zalig is.

Bidden wij voor elkander in afwachting van een
eeuwig blij wederzien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!
(300 d. afl.)

Sottegem, druk. Haegeman-Cousy.