

De deur des hemels staat open voor hen die hunne hoop op den Heer gevestigd hebben.

† BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

CLARA VANHEULE

dochter van beide wijlen

ALFONS en ZULMA CARON

Lid van de Congregatie van O. L. V.

Leidster der K. A. V.

geboren te Mariakerke (bij Gent)

den 16 November 1906 en er godvruchtig

overleden den 14 April 1946

gesterkt door de laatste HH. Sacramenten.

Haar leven was er een van christelijk onderwijs en opvoeding der jeugd. De zekerheid geen school meer te zullen mogen geven was dan ook wel de grootste beproeving die den Heer haar overzond: de trouwe en nauwgezette vervulling van haar staatsplicht blijft een waarborg voor een gelukkig hiernamaals.

Wie haar gekend heeft op haar lijdensbed kan getuigen dat zij bezield was met een levendig geloof, een vurige liefde, een voorbeeldig geduld en volledige onderwerping aan Gods H. Wil.

Vaartwel mijne beste familie en goede vrienden, ik verlaat dit tranendal om onzen Zaligmaker te vervoegen die mij roept. Ik dank u voor alles wat gij voor mij deed, vooral gij mijn trouwe dienstmaagd waart mijn goede engel tijdens mijn ziekte; wij hebben geleefd als zusters samen, vergeet mij dan ook niet in uwe gebeden.

Gij allen, die een deeltje van uw christelijke opvoeding aan mij te danken hebt, bidt thans vurig voor de rust mijner ziel.

God zegene en beware u allen.