

Bewaar het aandenken van uwen vriend in uw hert, en vergeet hem niet in uwe gebeden.



## Ter Zaliger Gedachtenis

van Mijnheer

# Gustaaf-Constant-Henri VAN HEUVERSWYN

echtgenoot van Mevrouw

## ALICE MISSIAEN

Eere-Onderbureeloverste der Posterijen, vereerd met het herinneringseereteeken der Posterijen en met de burgerlijke Medalie 1<sup>e</sup> klas.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

geboren te Nederbrakel, den 9 Maart 1862 en er overleden, den 24 Maart 1930, versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Het was een rechtvaardige man, vol rechtschapenheid. Het kwaad was in zijn herte niet te vinden, noch het bedrog op zijne lippen (Job). Hij heeft al zijne jaren overgebracht in eer en deugd, omringd van de liefde zijner familie en van al dezen die hem kenden. H. Fr. Sal.

De rechtvaardige is nooit door de dood verrast; altijd is hij gereed om ze te ontvangen en wacht ze met betrouwen af; zij is voor hem het einde der ellenden van dit leven en de ingang tot de vreugde des Heeren.

Zalig de mensch die den raad der boozen niet heeft gevolgd, die den weg der zondaren niet heeft betreden en de vergaderingen niet heeft bijgewoond van die den spot drijven met alles wat God en godsdienst raakt, maar wiens wil verkleefd aan de wet des Heeren en nacht en dag die wet overweegt.

Zeer beminde Echtgenoot, met U heb ik gelukkig geleefd. Mijne dood slaat u een grievende wonde in het hart, maar troost u. Hier in den Hemel zien wij elkander weder. Mijn afscheiden valt u pijnlijk, maar tevens om uwe liefde gevoel ik troost en betrouwen in de vurige gebeden die gij voor mij zult ten Hemel sturen. Bewaar mijn aandenken en ontvang mijnen laatsten vaarwel.

Berhmertige Heer Jezus, geef zijne z'el de eeuwige rust. 7 j. en 7 quadr. afl.

Nederbrakel, Vandendriessche - De Vleeschauwer