

De kroon is van ons hoofd afgevallen, daarom is ons hart bedroefd.



TER DUURBARE GEDACHTENIS

van den Heer

EDOUARD - LEON - LOUIS - MARIE

VAN HILLE

Vrederechter 2^{de} Kanton Ieper en belast met de bediening van het Kanton Meesen.

Hij was Oudstrijder vereerd met verschill. eereteekens.
Ridder in de Leopoldsorde

Echtgenoot van Mevrouw

GERMAINE DE GROOTE

*geboren te Diksmuide, den 2 December 1889
en godvruchtig overleden te Brugge, den 22 Juli 1944,
voorzien door de H. Sakramenten der Stervenden.*

Aan hem kwam het woord toe : Vrede aan de menschen van goeden wil. Zijn levenstaak was vrede te stichten waar die verstoord was, moeilijkheden bij te leggen waar die waren opgerezen, in de geschillen als bemiddelaar op te treden. Daarom was hij zijn evenmensch genegen, was vastberaden, had een tong van verzoening, was gediensstig en sprak van niemand kwaad.

Hij leefde voor vrouw en kinderen en sloeg wel de wegen gade van zijn huis. Hij was de zorgzame vader die zijn kinderen christelijk opbracht en vond in hen de vreugde van zijn leven. Hij stierf dan ook gerust over zijn lot omdat hij hun tot erfdeel een naam zonder vlek achterlaat. Daarom ook zal zijn gedachtenis in zegen blijven.

Dierbare Echtgenoot en lieve Kinderen, trots uw liefdevolle zorg nam de verzwakking toe. Gods wil geschiede ! Gij vooral mijn kinderen bemint teederlijk uw moeder en elkander. Ik dank u allen voor uw verkleefdheid ; bidt veel voor mij en weest altijd inachtig dat dit thans mijn vurigste bede is.

Druk Dumortier, Ieper.