

God gaf het ons, God nam het ons, Gods name
zij gezegend! 't was wel bij ons, 't ging weg van
ons, 't was beter in den Hemel. Daar blijft het ons,
daar wacht het ons, daar zien 't wij eenmaal weder.



TROOSTENDE GEDACHTENIS

van

Madeleine - Marguerite - Germaine

dochtertje van Mijnheer en Mevrouw

Edouard VAN HILLE

geboren te Nederbrakel,

den 17 December 1924 en aldaar aan de liefde harer
ouders ontruikt, den 17 Mei 1928.



Waart gij te schuldloos, blanke lolie,
Te schoon voor 't stormen van deze aard',
Dat Uw Gever u weer plukte
En plantte in "Zijn „ bloemengaad ?

Want " Bloempje „ waart Gij, frisch en bloeiend
Gelijk de bloemen uit het veld,
O Engel aan ons liefd' ontnomen,
Zoo vroeg naar Sion heengesneld.

Maar 't scheiden zal niet eeuwig duren,
Daar ginder, waar Ge bij den Heer
Bldt voor ons allen, teeder wichtje
Daar vinden we allen U eens weer.

Druk. O. Van Nieuwenhove, Nederbrakel.