



VROOM AANDENKEN

aan ons teergeliefd kindje

## MARIO VAN HOECKE

zoontje van de heer **Johan VAN HOECKE**  
en Mevrouw **Nelly TEMMERMAN**

geboren te Gent op 14 juli 1967  
en als Gods Engeltje naar de Hemel terug-  
geroepen te Gent op 1 maart 1968

---

Daar is groot verdriet om vaders en moeders kindje. Heer, geef kracht om ons gelovig te gedragen naar Uw goddelijke Wet en Uw aanbiddelijke Wil.

Liefste zoontje, gelukkige lieveling van de Heer, kijk nog eens neer op ons en zie hoe we wenen. Gij zijt ons voorgegaan op de eeuwige wegen en rust nu in Gods aanschijn als een Engeltje, ons Engeltje.

Liefste pa en ma, grootouders, tantes en ooms, hoe kommervol waart U niet voor mij, dit zal ik nooit vergeten en U steeds dankbaar gedenken in de hemel. Doch troost U, waar de Heer slaat, daar weet Hij ook te zalven.

Liefste zusters Dorine, U zijt uw speelmakertje kwijt, nu ben ik in de hemel. En als U groter wordt, wees een troost voor ma en pa.

---

De families **VAN HOECKE, TEMMERMAN, STOKX**  
en **RASPOET**

danken U voor de blijken van deelneming.

---

Begrav. Snoeck-De Weirt, St-Salvatorstr. 53 Gent  
Tel. 25.39.14