

Laat de kleinen tot mij komen, want aan hen behoort toe het rijk der hemelen. H. MARC. 10-14



God gaf het ons,
God nam het ons,
En wij, wij onderwerpen ons,
Gods name zij gezegend.

't Was wel bij ons,
't Ging weg van ons,
En Gij, o God, Gij troosttet ons,
't Was beter in den Hemel.

Daar blijft het ons,
Daar wacht het ons,
Daar bidt het en 't beschermt ons,
Daar zien wij 't eenmaal weder.

Het dochtertje is niet dood, maar slaapt. Het is heengegaan naar zaliger oorden, om daar gelukkig te zijn; het zal voor u bidden bij Gods troon en u uwe zorgen vergelden. H. BAS. DE GROOTE.

Ouders lief, uw kind ging heen ;
Maar 't is niet voor altijd
Gij zult 't eenmaal wederzien
Bij God in de eeuwigheid.

Lief Engelke, bid voor ons !