

De vrouw die den Heer vreest zal geprezen worden,
op haar sterfbed zal zij vertroosting vinden en op den
dag der dood zal zij gezegend worden. P. XXXI.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

EMMA VAN HOOLAND

echtgenoot van Mijnheer

PETRUS FOUBERT

Geboren te Nederbrakel den 16 Maart 1876

en er overleden den 5 Januari 1932.

Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Wijkmeesteres der 3de Orde van den H. Franciscus
van Assisie en lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen,

De dierbare overledene was eene godvreezende
rechtschapene vrouw, die den weg der deugd in een-
voudigheid bewandelde. Dagelijks zagen we haar
nederknielen aan de heilige tafel om zich in de
H. Communie met Jezus te vereenigen, zijn woord
indachtig : " Wie mijn Vleesch eet en mijn bloed
drinkt heeft 't eeuwig leven en Ik zal hem opwekken
ten jongsten dage.

Zij is in den Heer ontslapen met eene volkomene
onderwerping aan den Goddelijke wil en met be-
trouwen op Maria; en voor deze die op Maria hun
betrouwen stellen is de deur des hemels altijd open
om ze te ontvangen.

Duurbare echtgenoot, dat de gedachte van een
gelukkig wederzien uw lijden verzachte en uw tranen
droogde. Ik zal nooit vergeten uw groote aangekleefd-
heid, uw vertroosting en uw zorgen. In den hemel
zal ik u voort beminnen zooals ik u op aarde lief
had; bewaart gij ook mijne gedachtenis in uw gebe-
den en H. Communiën.

Bloedverwanten en vrienden gedenkt u mijner in
uw gebeden. En gij medezusters der Derde Orde
beveelt mij aan de machtige voorspraak van onzen
H. Vader Franciscus.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwige rust. (7 j. en 7 q.)

.....
Drukkerij Jozef De Ruyver, Nederbrakel