

Eene groote ondervinding is de kroon der  
ouderlingen en de vrees Gods hunne eer.

Bid voor † de zielerust  
van

**Marie VANHOOILAND**

weduwe van

**Charles-Louis PLETINCKX,**

geboren te Everbeke, den 9 September 1850

en aldaar overleden den 25 Maart 1928.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

In de pijnlijkheden mijner laatste ziekte heb ik  
den Heer gebeden en tot mijnen God geroepen :  
Heer doe met mij volgens uwen heiligen wil

Werkzaam en met zorgen heeft zij hare dagen  
in de vrees des Heeren overgebracht, daarom is  
zij in vrede gestorven, want die God vreesst vaart  
wel in zijn uitersten en is gezegend op den dag  
zijner dood. Job. XIII 4

Er is geene dood voor de rechtvaardigen, het  
is alleenlijk een doorgang tot een beter leven.

Hare dood was zacht en stil gelijk haar leven,  
slechts eene verwisseling met den eeuwigen vrede  
des Heeren

Moedig heeft zij de wederwaardigheden des  
levens verdragen, geduldig en gelaten heeft zij  
geleden, met nauwgezetheid hare plichten ver-  
vuld, daarom mocht zij zich in eenen gezegenden  
ouderdom verheugen en gelukkig te midden harer  
kinderen en kleinkinderen uitrusten van de ver-  
moeiennissen harer lange en welgevulde loop-  
baan

Bemide kinderen, kleinkinderen, bloedver-  
wanten en vrienden eens zullen wij ons in den  
Hemel wederzien waar lijden en strijden onbe-  
kend zijn.

Zoet hart van Jesus, wees mijne toevlucht.

300 d. afl

---

Everbeke druk. Depessemier Vanderdonckt.