

De hooge jaren zijn eene eerekroon als zij op den weg der gerechtigheid gevonden worden.
Prov. XV 1.

✠
BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

PAULINA VAN HOOLAND

WEDUWĒ VAN MIJNHEER

JOZEF DE RUYVER

geboren te Nederbrakel, den 27 December 1842 en
er godvruchtig overleden den 9 Augustus 1928.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden
Lidvande 3^e Orde van den H. Franciscus van Assisië

Van hare teederste jeugd heeft zij gewandeld op de wegen des Heeren, zijne geboden onderhouden en van ganscher harte Hem zoeken te behagen.

De dood der rechtvaardigen is kostelijk in de oogen van God; zij stelt een einde aan de ellende des levens, doet den zegepraal genieten in den H-mel en is het beginder volkomene rust.

Zij was verduuldig in het lijden, en bereidde zich tot den dood door eene volkomene onuerwerping aan den Wil de Heeren.

Die U beminnen, o Maria, genieten een aangename vrede en de eeuwige dood zal hen niet overkomen.

H. Alph. v. Lig.

Vaartwel! beminde Kinderen. Troost U onze scheiding is niet eeuwig, wij zullen malkander wederzien in Gods eeuwige woon. Toont mij uwe liefde met veel voor mij te bidden.

Gij, mijne Medezusters, 3de ordelingen smeekt onzen H. Vader Franciscus dat hij mijn voor- spreker weze bij Gods rechterstoel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn heil. (300 d. a.)

Mijn Jezus, Bermhertigheid. (100 d. afl.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.