

De geest des Geloofs bezielde haar en geleidde haar in hare werken ; zij wist dat de rechtvaardige leeft door het Geloof. Brief tot de Rom.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

SIDONIE VAN HOOILAND

weduwe van Mijnheer

PETRUS REYGAERT

geboren te Sarlardinghe, den 14 Februari 1845, en
godvruchtig overleden te Overboelare, den
24 Maart 1935, versterkt door de HH. Sacramenten.

De krachten haar ontbrekende, stierf zij in een gevorderden leeftijd ; zij had de volheid harer dagen bereikt. Boek der Schep.

Van hare kinderjaren af heeft zij den weg van vrede en rechtvaardigheid bewandeld. Zij was eenvoudig, vreedzaam, godvruchtig en standvastig in haar geloof. Tobias.

Zij zag het einde van haar leven aankomen met eene onderwerping en gerustheid die voor de stervenden eene groote gratie, en voor de levenden eene zoete vertroosting is.

Geliefde Kinderen, ik heb u bemind en veel voor u gearbeid : vergeet mijne zuchten niet, denkt aan de zorgen en kommer die ik voor u gehad heb, en verplicht u voor mij te bidden.

Geliefde Bloedverwanten en Vrienden, een zaak vraag ik u : mij indachtig te zijn in uwe gebeden.

Aten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaar en 7 m. 40 d. afl.

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 23008.