

Bidden, werken, lijden en tot het einde toe vreugdevol blijven.

J. M. † J. A.

**BID VOOR DE ZIEL VAN DE EERWAARDE**

**ZUSTER MARIE - RENELDE**

in de wereld

**ALICE VAN HOORDE**

*Klooster der Congregatie der Arme Zusters uit Bergen. Geboren te Nederbrakel en seer godvruchtig in den Heer ontslapen in het hospitaal te Cinev, den 10 Mei 1922, voors en van de HH Sakramenten der Stervenden, in den ouderdom van 27 jaren en 2 jaar geprofest*

Sedert vele maanden heeft onze zuster geleden. Zuster Renelde verwachtte de dood zonder klagen en zonder morren.

Doorgodvruchtig, vol eerbied en gehoorzaamheid voor hare oversten, rechtzinrig, eenvoudig en liefdevol voor allen, gediensig, tot het vergeten van haar eigen zelve. Dit was het leven van de ootmoedige en voorbeeldige zuster van liefde.

Teergeliefde Ouders, die mij God hebt leeren beminnen, Broeders en Zusters die mij allen liefde toebracht, en gij, Kloosterzusters, die mij troostte in mijne treurige ziekte, vaart wel, tot wederziens in den schoonen hemel, bij den lieven Jezus Daarboven zal ik niet ophouden voor U te bidden opdat wij al te zamen het geluk zouden hebben bij eikander te zijn om nooit meer gescheiden te worden.

GEBED. - Wij bidden U, Heer, dat Gij in uwe groote barmhartigheid zoudt medelijden hebben met uwe dienaarssse zuster Renelde, opdat zij na dit kortstondig leven verlaten te hebben, zij het geluk zou hebben, bij de gelukzaligen binnengeleid te worden. Amen.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

R. I. P.