

GELOOFD ZIJ JESUS - CHRISTUS. AMEN



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

ALICE-SYLVIE-RENILDE VAN HOORDE

DOCHTER VAN

ARTHUR EN VAN ELODIE COESENS

geboren te Nederbrakel

den 11 September 1922, en er godvruchtig overleden
den 15 October 1933.

Versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Zij was Lid van den Euch. Kruistocht, groep A.

Een engel dezer aarde is uit ons midden ten hemel opgevlogen. Wat was zij anders dan een engel, dit vrome kind, dat opgroeide in onschuld op dezen wereld en die God met de vurigste liefde beminde. Zij was een toonbeeld van minzame godsvrucht en heiligen iever, van zelfverloochening, van diepen ootmoed en stipte gehoorzaamheid. En, om al die deugden van hare schoone ziel was zij de lievelinge des Heeren en werd zij door iedereen die haar kende bemind. -- Ze ging gelijk zij geleefd had. -- Ze bleef immer trouw aan haar plicht van Kruistochter in den dienst van Koning Jesus, tot dat de onverbiddelijke ziekte haar op het ziekbed kluisterde. Maar de engelen zijn te schoon voor deze aarde. De Heer gewaardigde zich dan ook het ontluikende bloempje over te planten in Zijnen hemelschen lusthof om het daar in gansch zijn volheid te laten open bloeien.

Troost u dan, lieve Ouders, Broeders, Bloedverwanten, Medeleerlingen en Kruistochters, ik leef in den Hemel met de koren der Engelen, ik bezit hetgeen ik vurig verlangde, ik ben met Degenen die ik op aarde uit ganscher harte heb bemind, en danken wij den Heer, opdat Hij niet gewacht heeft tot den avond om een arme bloem te plukken die verre van Hem moest verslenssen en verdorren.

Mijn Jezus, bermhertigheid. 300 dagen afl.

Nederbrakel, Fr. De Geeter-Radys, Neerstraat.