

* In de schaduw van uw kruis, wil ik rusten, o Heer.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

LIVINUS VAN HOORDE

echtgenoot van Mevrouw

Renielde DE VLEESCHAUWER

geboren te Nederbrakel,
den 14 Mei 1857 en er godvruchtig overleden
den 31 Mei 1926

Gezalfd met de H. Olie der zieken

Lid van

't genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

Hij was goed en zachtaardig, eerbaar van voorkomen, zedig van handel en wandel, van kindsbeen af in de deugd geoefend. Mach. XV.12

Groot zijn bij den Heer de verdiensten van hen, die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben. (H. Hier.); ook heeft het den Heer behaagd drie zijner dochters uit te kiezen om als Engelen van goedheid het lijdende menschedom behulpzaam te wezen; grooter troost en eer kunnen kristene ouders niet hebben.

Op den vooravond van de Junimaand is hij als aan de hand van Onze Lieve Vrouw tot voor den troon van het H. Hart geleid, dat hij gedurende zijn leven altijd bemind en vereerd had.

Vaarwel, dierbare Echtgenoot, ik dank u voor uwe liefde en uwe zorgen. Vaartwel. Geliefde kinderen, eert uwe moeder, bemint elkander en dient God getrouw. Dat mijn zegen over u blijve: de zegen des vaders bevestigt het huis der kinderen. Bidt allen voor mij, gij bijzonder, mijne dochters die u aan den Heer hebt toegewijd.

Zoet Hert van Jezus, maak dat ik U meer en meer beminne. 300 d. afl.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. afl.

Drukk. A. Vandendriessche, Nederbrakel.