

Heer, ik heb mij aan uwen goddelijken wil onderworpen, en dit heeft mij getroost. Ps.CXIII.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

MARCELLIN VAN HOORDE

weduwnaar van Mevrouw

LEONIE BERTOUIL

geboren te Nederbrakel, den 1 Januari 1852 en
aldaar overleden den 18 Juni 1927.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der stervenden

De ouderdom is eene eerekroon, als zij op den weg der rechtvaardigheid gevonden wordt. R.XVI.4.

Hij was een eenvoudig, rechtzinnig en godvreezend man, zich verwijderend van het kwaad. Hij heeft met christelijke moed zijne pijnen verdragen ondersteund door de woorden van den Apostel: De Heer kastijdt dien Hij lief heeft.

Gelukkig die de ure zijner dood gedurig voor oogen heeft, en zich alle dagen bereid om wel te sterven. Als het morgen is, denkt dat gij den avond niet zult krijgen; en des avonds wacht u wel van op den morgen te rekenen. Weest dus altijd gereed en leeft zoo dat de dood u nooit in ongereedheid vinde.

Navolg. Christi.

Het is zoet te sterven als men zijn betrouwen heeft gesteld op de moeder van dezen die ons moet oordeelen.

Beminde Bloedverwanten en Vrienden. vaartwel, blijft u mijner gedenken in uwe gebeden, opdat ik weldra, van alle smerten gezuiverd, het rijk des Hemels zou mogen binnen treden. Tot wederziens in den Hemel bij ons aller Vader.

Mijn Jezus, Bermhertigheid. (100 dag. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

(7 j. en 7 quad. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert