

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ADOLF VAN HUFFEL

zoon van wijlen

Petrus en Victorine Janssens

geboren te Paricke den 22 Maart 1881 en aldaar
godvruchtig overleden den 13 December 1937.
Versterkt door de H.H. Sacramenten.

De gezondheid is maar een ijdel woord. Het leven is maar een droom. De vermaken zijn maar een ijdel tijdverdrijf ; alles is ijdel en vergankelijk buiten God te dienen en Hem alleen te beminnen.

Wat zullen wij van deze aarde mededragen ? Onze werken alleen zullen ons in 't ander leven volgen. Doen wij dan het goede terwijl wij nog tijd hebben. (Off. Eccl.)

Mijne levenskracht is uitgeput, mijn dagen gaan ten einde en het graf staat mij wachten. Verlos mij o Heer ! en stel mij bij U. (Job XVII 1. 3.)

Beminde moeder, vader en duurbare bloedverwanten, het leven is maar een schaduw die voorbij gaat.

« Wij allen moeten verschijnen voor den rechterstoel van Christus, opdat eenieder rekening geve van al zijne werken die hij gedaan heeft, hetzij goede, hetzij kwade. » (Ad. Cor. V, 10.)

Gij hebt mij met liefde bijgestaan gedurende mijne ziekte, staakt nu uwe liefde niet en vergeet mij niet in uwe gebeden. Vergeet het niet, het leven hier op de wereld is kort ; het toekomstige is eeuwig !

De vier akten a. u. b.

H. Hert van Jezus, wees mijne zaligheid.
(300 dagen afl.)

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb.