

GEDENK IN UW GEBED DE ZIEL VAN MEVROUW

Eugenie Van Huffel

echtgenote van de Heer Theofiel Boterberg

geboren te Gent de 18 augustus 1883 en er godvruchtig
overleden de 3 november 1957,
voorzien van de HH. Rechten en de Pauselijke Zegen.

Wij moeten haar niet bewenen omdat zij gestorven en het loon harer deugden is gaan ontvangen, maar wel omdat die teergeliefde moeder, die godvrezende vrouw ons is ontnomen.

Zij was een voorbeeldige echtgenote, een liefdevolle tedere moeder.

Zij heeft haar brood in ledigheid niet geëten, met hart en ziel leefde ze voor haar huisgezin, en in haar kinderen zag zij een schat die God haar in bewaring had toevertrouwd en die zij Hem eens zou weergeven.

Noch de tederste zorgen noch de liefderijkste toewijding hebben de dierbare overledene kunnen behouden.

Beminde echtgenoot, dierbare kinderen, wiens beste zorgen mij gesterkt, getroost en geholpen hebben, vaartwel, hebt dank voor uw genegenheid en liefde; met volle onderwerping geef ik mij over aan de Goddelijke Wil, ik ga naar de hemel, vandaar uit zal ik u blijven beminnen. Bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De echtgenoot en kinderen van de duurzame overledene bedanken om uw deelneming.

Begr. R. Lievens, Brusselsepoortstr, 32 Tel. 25.73-05