

God heeft ze aan onze liefde ontnomen om ze
aan 't lijden te onttrekken.

BID VOOR † DE ZIEL

VAN

Maria Irma VAN HUFFEL,

echtgenoot van

Georges VERSTICHELEN

geboren te Paricke, den 23 Juni 1891 en
godvruchtig overleden te Geeraardsbergen
den 5 Maart 1934.

versterkt door de HH. Sacramenten.

Daar zij den Heer aangenaam was, heeft zij
de beproeying moeten doorstaan Tob XII 13
zij heeft in haar lichaam grievende pijnen
geleden, maar in hare ziel verdroeg zij ze
gewillig voor God. 2 Mach. VI 30

Gelukkig de mensch, wiens hoop de naam
des Heeren is en die zijne oogen niet gesla-
gen heeft op dwaze en bedriegelijke voor-
werpen. Ps. 34 4

Als echtgenoot was zij de vreugd van haren
man en vervulde zijne levensjaren met vre-
de. Voor hare kinders was zij een ware moe-
der, steeds bezorgd om hun lichamelijk wel-
zijn maar meer nog om hun geestelijk geluk.

O Heer, waarom haar zoo vroegtijdig ont-
nomen aan onze liefde? Zij was ons onmis-
baar, doch . . . Uw wil geschiede.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen ik
vertrouw u aan Gods voorzienigheid, vergeet
mij niet in uwe gebeden.

Barmhartige Jesus, geef hare ziel de eeuwige
rust. 7 jaren en 7 quad.

Everbek. druk Depessemier Vanderdonck