

Het behaagde U, Heer en mijne ziel kome tot U.
Gezegend zij Uw Naam.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW

Anna-Maria VAN HUMBEEK

WEDUWE VAN MIJNHEER

Remi CRABBE

Lid van het Genootschap der H. Barbara,
geboren te St-Martens-Bodegem, den 31 October 1875,
godvruchtig overleden in de kliniek Linthout,
te Etterbeek, den 1 April 1939,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Beweent gij eene waardige moeder, dan geschiedt dat niet om uw twijfel aan de verrijzenis, maar om uwe liefde, die betreurt mij verloren te hebben en wenscht mij weder te vinden. H. Paulinus.

Het was een allerteederste moeder en de liefde die zij hare kinderen toedroeg, sloot de liefde jegens God niet uit. H. Gregorius Naz.

Vooraf worden wij gerust gesteld door de goede voorbeelden, die zij gegeven heeft, en door de levendigheid van haar geloof. Wij herinneren ons, hoe godvruchtig en heilig zij voor God leefde en hoe zij, die ons ontnomen werd, uitmuntte door zachtzinnigheid en goedheid jegens hare kinderen.

Bemide Kinderen, ik ga over tot een beter leven; in afwachting dat ik u daarboven wederzie blijft oprechte kristenen en trouwe dienaars van Godes Kerk. Bidt voor mij, gelijk ik uwer zal in-dachtig zijn bij den Almachtige.

Bloedverwanten en Vrienden, gedenkt u mijner in uwe gebeden en goede werken.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil. (300 d. afl.)
Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 quad. afl.)

St-Martens-Bodegem, Evarist Hellinckx.