

De verdiensten van hen die wel zullen gezorgd hebben voor de kristelijke opvoeding hunner kinderen, zullen groot zijn in de oogen van God.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

MIJNHEER

Joannes-Franciscus Van Humbeek

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

Philomena VERHASSELT

Lid van het Broederschap der H. Barbara,
de Fanfaremaatschappij « De Vrije Belgen »
en van den Boerenbond,

geboren te Ste-Agatha-Berchem, den 20 Dec. 1859
en godvruchtig overleden te Sint-Martens-Bodeghem,
den 7 Maart 1935,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was een voorbeeldige Echtgenoot en een allerbeste Vader en stervende had hij de zoete vertroosting aan de zijnen het voorbeeld der kristene deugden na te laten.

Deze brave man heeft een voorbeeldig leven geleid, volgens de getuigenis van al die hem kenden; hij was tot in zijne hooge jaren bezorgd van zijn huisgezin, verslaafd aan plicht en gebed, rechtschapen en ongeveinsd met zijnen evenmensch, en bovenal in-godsdienstig. Hij stelde al zijn betrouwen in de bescherming van Jezus' aanbiddelijk Hert en vereerde met eene kinderlijke liefde zijne minzame Moeder Maria.

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, ik zal nooit vergeten al hetgeen gij gedaan hebt om mij te troosten en bij te staan in mijne ziekte ik weet hoezeer mijne dood uw hart met droefheid zal vervullen, maar troost u, ik leef gelukkig in een beter Vaderland; hierboven in den Hemel zal ik voor u bidden en u beminnen, gelijk ik u altijd bemind heb op de aarde.

Heilig Hart van Jesus wees mijn toevlucht. 300 d. af.

Sint-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx.