

In Gods oordeel zullen de rechtveerdigen onwankelbaar staan : zij zullen in eeuwigheid leven en uit 's Heeren hand het rijk der glorie en eene schoone kroon ontvangen.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

MEVROUW

Louise VAN HUMBEECK

WEDUWE VAN MIJNHEER

Louis WERMOES

Lid van de Voortplanting des Geloofs, H. Barbara,
H. Jozef te Leuven, H. Moeder Anna
en Wekelijkschen Kruisweg.

geboren te Ternath, den 22 Maart 1861
en na eene langdurige ziekte godvruchtig overleden
te Dilbeek, den 18 Oktober 1935,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Wat zoete vertroosting voor eene moeder in het uur der dood te mogen denken dat zij behoorlijk al hare plichten heeft volbracht en dus sterft bijgestaan door allen troost des godsdienst, omringd van hare kinderen die haar allen evenzeer beweenen, omdat zij weten dat zij er allen gelijkelijk van bemind werden. Fen.

Gij, o Heer, zijt mijn beschermer en mijne verheerlijking en Gij beurt mijn hoofd op. Mijne stem heb ik tot den Heer verheven en Hij heeft mij uit zijn heiligdom verhoord. In vrede zal ik slapen en eene volkomene rust genieten, want gij o Heer, hebt mij op eene buitengewone wijze in de hoop bevestigd. Ps. IX

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, voor uw welzijn en goede opvoeding was ik zoo bekommerd en gij hebt mij met liefde en zorgen omringd : mijn scheiden is u pijnlijk. Blijft vereenigd door de banden der broederlijke liefde en vergeet uwe moeder niet in uwe gebeden en heilige communiën. Ik zal u in den hemel blijven beminnen en zegenen.

Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

Sint-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx.